

VU Research Portal

Gij zult emanciperen! Onder dwang bevrijd worden is vernederend

Veraart, W.J.

published in
NRC.next
2010

[Link to publication in VU Research Portal](#)

citation for published version (APA)

Veraart, W. J. (2010). Gij zult emanciperen! Onder dwang bevrijd worden is vernederend. *NRC.next*, 20.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

E-mail address:

vuresearchportal.ub@vu.nl

Gij zult emanciperen!

Onder dwang bevrijd worden is vernederend

Wouter Veraart

Het onbegrip van veel SGP-vrouwen over de uitspraak van de Hoge Raad is er een van gekrenkte trots. De uitspraak, die werd uitgelokt door feministes van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, dwingt hen om zich te bevrijden van een last die zij zelf niet als zodanig ervaren. Voor hun bijzondere identiteit en levenswijze heeft de Hoge Raad weinig belangstelling. Van empathie of inleving in de historische en culturele achtergronden van deze bevolkingsgroep is al helemaal geen sprake.

Voor een rechtendocent als ik zijn die gevoelens van verontwaardiging en onbegrip goed herkenbaar. De mondige, gehooftdoekte studentes die onze collegezalen bevolken, koesteren eenzelfde boosheid jegens mensen als Ayaan Hirsi Ali, die zeggen hen te willen bevrijden van onderdrukking, maar die geen respect kunnen opbrengen voor wie zij eigenlijk zijn en zich niet afvragen of zij zich wel onderdrukt voelen. Niks is vernederender dan onder dwang 'bevrijd' te worden door mensen die niet oprecht geïnteresseerd zijn in de vraag hoe je in het leven staat, maar wel je religieuze overtuiging voortdurend in een kwaad daglicht stellen. Zo'n bevrijding wordt dan een dwangbuis - de bevrijder een onderdrukker.

Zeer velen vragen zich inmiddels af waar deze uitspraak eigenlijk voor nodig was: de SGP'ers doen geen vlieg kwaad, integendeel, deze partij vormt een vaste, zij het marginale waarde in ons inmiddels turbulent geworden politiek bestel. Dat SGP-vrouwen werkelijk zouden worden onderdrukt, gelooft in Nederland vrijwel niemand.

Het lijkt er echter op dat de toegenomen angst voor de islam de SGP in zwaar weer heeft gebracht. Door voor eens en altijd duidelijk te maken dat vrouwen niet uit politieke organen mogen worden weggehouden, maar zelfs op lijsten moeten kunnen staan van partijen die daar diepgewortelde bezwaren tegen koesteren, lijkt onze hoogste rechter in een van zijn meest politieke uitspraken een toekomstige vrouwonvriendelijke islampartij wind uit de zeilen te willen nemen. De zelfbewuste SGP-vrouwen en -mannen worden in deze visie 'opgeofferd' voor een hoger doel: het preventief bestrijden van een vrouwonvriendelijke, politiek georganiseerde islam in Nederland.

Het is juist om die reden zo ironisch dat de SGP, samen met de PVV, de meest uitgesproken anti-islamstandpunten heeft van alle Nederlandse politieke partijen. Neem de SGP-Jongeren, een grote en bruisende club waarin steeds meer vrouwen actief zijn, die geen goed woord over hebben voor de uitspraak van de Hoge Raad. Raad eens aan wie zij afgelopen maand een prijs

hebben uitgereikt: uitgerekend aan Ayaan Hirsi Ali, de gesel van de zelfbewuste moslimvrouwen. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.