



***Is het verleden een
vreemd land?
Over religie,
antropologie en
geschiedenis***

**Afscheidssymposium voor
prof. dr. Yme Kuiper**



**Dinsdag 17 juni 2014, 11:00-18:00 uur
Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen**

Op dinsdag 17 juni 2014 zal prof. dr. Yme Kuiper afscheid nemen van onze faculteit, na vele jaren als Universitair Docent en Hoofddocent Culturele Antropologie en Godsdienstwetenschap en later ook als bijzonder hoogleraar Antropologie van Religie en Historische Antropologie. Peter Berger en Justin Kroesen hebben het initiatief genomen om hem te eren met een publiekssymposium in aansluiting waaraan Yme Kuiper zelf zijn afscheidsrede zal uitspreken. Als sprekers zullen optreden drie vooraanstaande wetenschappers uit het veld.

Programma

- | | |
|---------------|---|
| 11:00 - 11:15 | Inloop met koffie |
| 11:15 - 11:45 | Welkom en inleidingen |
| 11:45 - 12:30 | Lezing door prof. dr. Rob van der Laarse (Universiteit van Amsterdam):
<i>Na de ondergang: de buitenplaats als herinneringsplaats</i> |
| 12:30 - 13:30 | Lunch |
| 13:30 - 14:15 | Lezing door prof. dr. Wijnand Mijnhardt (Universiteit Utrecht):
<i>Van republiek naar monarchie: de spanning tussen aristocratische en burgerlijke idealen (1750-1850)</i> |
| 14:15 - 15:00 | Lezing door prof.dr. Anton Blok (em. Universiteit van Amsterdam): <i>Darwin en Wallace, hun ontdekking van natuurlijke selectie: een geval van cryptomnesie ofwel onbedoeld plagiaat?</i> |
| 15:00 - 15:30 | Theepauze |
| 15:30 - 16:15 | Afscheidsrede prof. dr. Yme Kuiper: <i>Magie en verwantschap</i> |
| 16:15 - 18:00 | Afsluiting en receptie in de foyer van de 'Oude Rechtbank', Oude Boteringestraat 38 |

Kosten voor de lunch zijn € 12,- p.p. Gelieve zich op te geven voor het symposium (met of zonder lunch) via p.berger@rug.nl of j.e.a.kroesen@rug.nl.