

# VU Research Portal

## **Johannes Verkuyl (1908-2001): een leven lang zending en dialoog**

Stiemer, R.E.

2012

### **document version**

Publisher's PDF, also known as Version of record

[Link to publication in VU Research Portal](#)

### **citation for published version (APA)**

Stiemer, R. E. (2012). *Johannes Verkuyl (1908-2001): een leven lang zending en dialoog: De ontwikkeling van zijn visie op andere godsdiensten en levensbeschouwingen*. [, Vrije Universiteit Amsterdam].

### **General rights**

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

### **Take down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

### **E-mail address:**

[vuresearchportal.ub@vu.nl](mailto:vuresearchportal.ub@vu.nl)

Hoe verhoudt zich het Evangelie van Jezus Christus tot de verschillende religies en levensbeschouwingen in deze wereld? Dit is de vraag waarmee Johannes Verkuyl (1908-2001), zendingspredikant en hoogleraar Missiologie, zich veelvuldig heeft bezig gehouden. Hij stelde deze vraag in opeenvolgende perioden aan de orde: in de jaren dat hij studentenpredikant was voor de - in Nederland studerende - Indonesische studenten; in de tijd dat hij als zendingspredikant in Indonesië werkte; ten tijde van zijn werkzaamheden als algemeen secretaris van de Nederlandse Zendingsraad en zijn hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit. Hoewel de context verschilde was de aanleiding tot het stellen van deze vraag hetzelfde: ten eerste de ontmoeting met mensen die een andere religie of levensbeschouwing aanhingen en ten tweede de opmerking die hij keer op keer in de theologische discussie, maar ook tijdens 'theevisites' hoorde: 'alle godsdiensten zijn in wezen gelijk'.

In dit boek beschrijft de auteur de antwoorden die Verkuyl in de verschillende perioden van zijn leven heeft gegeven en verschaft hij inzicht in de ontwikkeling van diens visie. Hij vraagt zich daarbij af hoe Verkuyls zienswijze zich verhoudt tot de veranderingen die zich in de twintigste eeuw op het gebied van de theologia religionum hebben voorgedaan. In dat kader besteedt hij onder meer aandacht aan theologen met wie Verkuyl in gesprek is gegaan: Karl Barth, Johan Bavinck, Hendrik Kraemer, Wilfred Cantwell Smith, Karl Rahner, John Hick, Paul Knitter, enzovoort. Het boek biedt niet alleen een overzicht van Verkuyls theologie, maar is ook een kennismaking met deze spraakmakende missioloog.

*Dr. R.E. Stiemer (1965) begon zijn studie theologie in Kampen en maakte de overstap naar de VU te Amsterdam. In het kader van het bijvak 'Zuid-Amerikaanse Theologie' volgde hij een jaar lang colleges aan de Comunidad Teológica Evangélica in Santiago, Chili. In 1995 rondde hij zijn doctoraalexamen Missiologie af. Daarna was hij predikant in Vlagtwedde en Capelle aan den IJssel. Vanaf 2006 is hij predikant van de Gereformeerde Kerk van 's-Gravenhage-Oost (PKN) en dient hij de wijkgemeenten van de Christus Triumfatorkerk en de Noorderkerk.*

NUR 700. 712  
ISBN 978 90 239 2107 3



[www.uitgeverijboekencentrum.nl](http://www.uitgeverijboekencentrum.nl)

Ruud Stiemer Johannes Verkuyl (1908-2001): een leven lang zending en dialoog



Ruud Stiemer

## Johannes Verkuyl (1908-2001): een leven lang zending en dialoog

De ontwikkeling van zijn visie  
op andere godsdiensten en  
levensbeschouwingen

Boekencentrum Academic

Mission 55

Ruud Stiemer

Johannes Verkuyl  
(1908-2001):  
een leven lang  
zending en dialoog

De ontwikkeling van zijn visie  
op andere godsdiensten en  
levensbeschouwingen

Ruud Stiemer Johannes Verkuyl (1908-2001): een leven lang zending en dialoog

